

Küçük periser

Yazan: Sophie de Mullenheim
Resimleyen: Dorothée Jost
Çeviren: Özgür Deniz Kaya

abm
okul & evde okuma

Cadı
öğretmen



Küçük periler

Defne

Gruptaki en becerikli peri yaratıcı, obur ve utangaç Defne'dir. Ada ve Zeynep adında iki arkadaşı olan Defne'nin içinden büyük küçük her türlü objeyi çıkarabildiği sihirli, küçük bir de çantası vardır. Ayrıca sihirli güneş gözlüklerini taktığı zaman görünmez olabilir!



Zeynep

Sportif, sakar, akli havada olan Zeynep perilerin en cesurudur. Defne'nin arkadaşı ve Ada'nın kız kardeşidir. Zeynep'in tulumunun cebinde renkli tebeşirleri vardır. Sihir yapmak istediğinde yerlere veya duvarlara gerçek olmasını istediği şeylerin resmini çizer ve çizdiği şeyler sihirli bir şekilde gerçekleşir. Yere bir seksek oyunu çizdiğinde ve içine zıpladığındaysa gökyüzüne kadar uçabilir.



Ada

Konuşkan, süslü ve bir o kadar da korkak Ada ise gruptaki en çalışkan peridir. Defne'nin arkadaşı ve Zeynep'in küçük kız kardeşi olan Ada'nın bileğinde on farklı renkte boncuktan oluşan bir bilekliği vardır. Sihir yapmak istediğinde, bilekliğini çevirerek sihirli sözcükleri söyler ve sihir gerçekleşir. Ada'nın bir başka olağanüstü yeteneği daha vardır... Ada hayvanlarla konuşabilir.



İçindekiler



Tuhaf öğretmen	s. 6
Kabus !	s. 14
Dikkat büyü var !	s. 22
Tuzaktan kurtulmak !	s. 30
Sihirli iksir !	s. 38





Tuhaf öğretmen



Bayan Cumbalak okula ilk geldiğinde kimse ondan şüphelenmemişti.

Defne ve Zeynep'in yeni sınıf öğretmeni olan Bayan Cumbalak diğer öğretmenlere göre ne çok uzun ne çok kısa, ne çok çirkin ne çok güzel, ne çok şişman ne de çok zayıftı. O bir öğretmene benziyordu, hepsi bu. Fakat bazen Bayan Cumbalak büyük gözlerini fincan tabağı gibi açardı. Bazen de masasına geçerken boğazını korkunç sesler çıkararak temizlerdi. Tırnakları o kadar uzundu ki sanki bir pençeyi andırıyordu.

« Tuhaf, » diye fısıldadı Defne.

« Neden? » dedi Zeynep.

İki küçük peri Bayan Cumbalak'ı dikkatle izlediler. Onlar başlarına gelecek felâketi fark etmişlerdi.

Öğrenciler çok usluysen Bayan Cumbalak tuhaflaşırđı. Uslu çocuklardan nefret ederdi. Sinirlenince burun delikleri büyürdü. Parmaklarını da garip sesler çıkararak kütletme huyu vardı. O gün öğretmen :

« Bugün hava ne kadar güzel, » dedi.

Aniden sınıfın camlarından içeri öyle bir rüzgâr girdi ki her şeyi alt üst etti.

« Neler oluyor? » diye sordu saçları dağılan öğrenciler. Artık rüzgâr durmuştu ve öğretmen onlara bakarak gülüyordu.

Bayan Cumbalak tahtaya kalktığıında soruları doğru cevaplayan öğrencilerden nefret ederdi. Bunun tam tersini tercih ederdi. Tahtada donuk ve şaşkın öğrencileri severdi. Bu bir öğretmen için tuhaf, öyle değil mi? Tahtaya kaldırdığı bir öğrenciye tamamen ıslak bir tebeşir verdi. Öğrenci yazmaya başlayınca tebeşir elinde dağıldı. « Bu da ne? » dedi öğretmen kızgınmış gibi yaparak.

« Ben... Ben... Ben bilmiyorum, » diye mahcup bir şekilde mırıldandı öğrenci. Öğretmenin gözleri zevkten ışıldadı. Aman ne eğlenceli bir şey yapmıştı!





Bir gün, Ceyda sınıfa üzerinde yepyeni ve pespembe bir elbiseyle geldi. Bayan Cumbalak onu fark ettiğinde yüzünü buruşturdu. Pembe renkten nefret ederdi. Ceyda ona pofuduk bir kremi anımsattı.

« Bugün resim yapacağız, » dedi öğretmen, biraz eğlence yaratmak için.

Tam bütün öğrenciler hazırlanmışken Bayan Cumbalak kasten hapşırdı. Öyle güçlü hapşırdı ki duvardaki tablolar sallandı hatta boya kutuları devrildi.

« Elbisem! » diye haykırdı Ceyda, üzgün bir şekilde.

Güzel pembe elbise turuncu beneklerle dolmuştu. Bayan Cumbalak kibarca gülümsedi:

« Aslında böyle daha güzel oldu, » dedi.

Birkaç günlük gözlem sonrasında Zeynep ve Defne düşüncelerinde emin olmalarını sağlayacak bir şeyler arıyorlardı. Eğer düşünceleri doğruysa bu bir felâketti.

Zeynep çantasından renkli tebeşirler çıkardı ve bir kâğıt üzerine büyük bir kokarca çizdi.

Hiç kimseye fark ettirmeden kâğıdın üzerine üfledi ve resim gerçek bir kokarcaya dönüşerek kötü kokusunu tüm sınıfa yaydı.

« Puahh! » diye bağırdı öğrenciler burunlarını kapatarak. Bayan Cumbalak ise derin bir nefes alarak kokuyu içine çekti.

Zeynep şüphelenmişti, Defne'ye tedirgin bir şekilde baktı. Defne küçük sihirli çantasına elini soktu. Parmaklarının ucunda sihirli bir hava hissetti, sonra da güneş tohumunu hissetti ve sonunda küçük bir cam kavanoza dokundu. Gizlice, üzerinde « Acil durum için » yazan kavanozu çıkarıp kapağını açtı ve üzerine üfledi. Işıl ışıl bir toz sınıfta havalandı.

Bütün öğrenciler derslerini yapmakla meşgullerdi ama sihirli toz üzerlerinden geçince hepsi gülümseyerek uykuya daldılar.

« Aaaaaah, » diye esnedi Ceyda gözlerini kapatmadan önce. Yıldız tozu her zaman aynı etkiyi gösterirdi. Ceyda da tatlı uykusuna dalmıştı.

« Neler oluyor? » diye homurdandı öğretmen. « Uyanın! » O sırada ışıltılı toz Bayan Cumbalak'ın başının üzerinden geçti ve Bayan Cumbalak birden ayağa fırladı, oradan oraya zıplayarak dans etmeye başladı.

« Aman Tanrım! Kendimi durduramıyorum, » diye bağırdı Bayan Cumbalak dans ederken. Arka sıralarda Defne

ve Zeynep uyukluyorlardı. Korktukları başlarına gelmişti, bir tek cadılar peri tozundan etkilenmezdi.

Bayan Cumbalak onların Periler Kılavuzu'ndan öğrendiği her iki testten de kalmıştı.

Öğretmenleri bir cadıydı!



